

IN DE STAL VAN MIJN HART

In de stal van mijn hart is een kindje geboren,
 en het wordt licht en het geeft kleuren aan het donker om mij heen.
 In de stal van mijn hart lijkt soms alles verloren,
 maar iets beweegt , want er is liefde en het laat mij niet alleen.

Als ik het grijpen wil vallen mijn gedachten even stil,
 het verandert mij, de wereld voelt opeens niet meer zo kil.

In de stal van mijn hart is een kindje geboren,
 en het is mooi, het is zo anders dan de mensen om mij heen.
 In de stal van mijn hart kan ik engelen horen:
 Ere zij God, vrede op aarde, want Hij kwam voor iedereen.

Als ik het verzwijgen wil, roepen zelfs de bergen en de wind,
 ze vertellen mij dat hier vandaag een nieuwe tijd begint.
 Ik geloof in wonderen, maar ze waren nooit zo groot als dit,
 en het vult mijn hart, wanneer ik in mijn stal dit kind aanbid.

Groot is zijn liefde op de wegen die ik lopen zal,
 ver van de kribbe naar een kruis.

Niets kan ons scheiden, ook al ga ik door het diepste dal:
 altijd brengt Hij mij naar huis.

Daarom, is de dank alleen aan Hem, en ik zal Hem eren met mijn stem,
 want dit kind is God, geboren in de nacht van Bethlehem.
 En wanneer ik wankel als ik val weet ik dat hij altijd zeggen zal
 in de diepste pijn: dat hij er voor zijn kinderen zal zijn.

Stijl	Kerst	
Speelwijze		bpm
Maatsoort	Vierkwarts maat	
Duur	Ca. minuten	