

WHAT CHILD IS THIS

What child is this who,
laid to rest on Mary's lap is sleeping?
Whom angels greet with anthems sweet,
while shepherds watch are keeping.

This, this is Christ the king,
whom shepherds guard and angels sing.
Haste, haste to bring Him laud,
the babe the Son of Mary.

So bring Him incense, gold and myrrh,
come peasant king to own Him.
The king of kings, salvation brings,
let loving hearts enthrone him.

Stijl	Kerst-ballad	
Speelwijze	Greensleeves	bpm
Maatsoort	Vierkwarts maat	
Duur	Ca. minuten	

Vertaling:

Wat voor kind is dit,
gelegd op Maria's schoot om te rusten en slaapt?
Dat door engelen begroet wordt met aangename koorzang,
terwijl schaapherders de nachtwake houden.

Dit, dit is Christus de Koning,
waarover herders waken en engelen zingen.
Spoed, met haastige spoed loof Hem,
de baby de zoon van Maria.

Dus breng Hem wierook, goud en mirre.
kom landarbeider neem Hem aan als je Koning.
Koning der koningen die redding brengt.
Laat naastenliefde Hem kronen.