

**PAID IN FULL THROUGH JESUS, AMEN**

Muziek: Rodney Griffin  
 Arrangement: Lari Goss

Refrein:

This world cannot accuse me of sin  
 It's paid in full through Jesus, Amen!  
 I'm a child of God. I'm the next of kin  
 To the One Who's glory fills me within.  
 I'm still amazed at what the Lord can do  
 How His touch of grace is gonna take me through  
 To a place of joy that'll have no end,  
 Made possible for the born again  
 And it's paid in full through Jesus, Amen!

There was a woman who met with Jesus  
 At a well in the heat of day  
 She found the Water, but left her bucket  
 To go and tell she'd found the Way  
 I'm sure the scoffers must have gathered  
 Ones who'd known her life before  
 And when they told her, 'Your still a sinner'  
 I know she shouted out the door, she said:

## Refrein

Just like the woman, I needed Jesus  
 To come cleanse this heart of mine  
 My sinful choices had separated  
 Me from holiness divine  
 So when the doubters came and wondered  
 If this change in me would last  
 I boldly told them, 'I've been to Calvary'  
 'And all my sin is in the past'. I said:

## Refrein

Stijl	Bright country feel	
Speelwijze	Vlot	100 bpm
Maatsoort	Vierkwarts maat	
Duur	Ca. 3.40 minuten	

**Vertaling**

VOLLEDIG BETAALD DOOR JEZUS, AMEN!

**Refrein:**

Deze wereld kan me niet beschuldigen van zonde,  
 het is volledig betaald door Jezus, amen  
 Ik ben een kind van God, ik ben de naaste familie  
 van die Gene wiens licht mij vult van binnen.  
 Ik ben nog verbaasd over wat God kan doen,  
 hoe Zijn aanraking van Genade mij er door heen krijgt  
 naar een plek van vreugde dat geen einde heeft.  
 Mogelijk gemaakt voor de opnieuw geborene,  
 en volledig betaald door Jezus, Amen!

**Couplet:**

Er was een vrouw, die Jezus ontmoette  
 bij de bron op het heetst van de dag.  
 Zij vond het water maar liet haar emmer staan,  
 om te gaan vertellen dat ze de weg had gevonden.  
 Ik weet zeker dat de roddelaars zich hadden verzameld  
 diegenen die haar kende tijdens haar leven hiervoor  
 En toen vertelden ze haar dat zij nog steeds een zondares was  
 ik weet dat ze tegen de deur schreeuwde, ze zei:

Refrein.

**Couplet:**

Net als de vrouw had ik Jezus nodig  
 om mijn hart te reinigen  
 Mijn zonden scheidde mij  
 van Goddelijke Heiligheid  
 Dus toen de twijfelaars kwamen en zich afvroegen  
 of deze verandering in mij zou blijven  
 vertelde ik ze stoutmoedig : "Ik ben naar Golgatha geweest"  
 en al mijn zondes zijn in het verleden, ik zei:

Refrein.