

**LEAN ON ME**Tekst en muziek: *Bill Withers*

Sometimes in our lives  
 We all have pain  
 We all have sorrow  
 But if we are wise  
 We know that there's always tomorrow

Lean on me, when you're not strong  
 And I'll be your friend  
 I'll help you carry on  
 For it won't be long  
 'Til I'm gonna need  
 Somebody to lean on

Please swallow your pride  
 If I have things you need to borrow  
 For no one can fill those of your needs  
 That you won't let show

You just call on me brother, when you need a hand  
 We all need somebody to lean on  
 I just might have a problem that you'd understand  
 We all need somebody to lean on

If there is a load you have to bear  
 That you can't carry  
 I'm right up the road  
 I'll share your load  
 If you just call me

Call me (8X, with ad libs)

Lean on me, when you're not strong  
 And I'll be your friend  
 I'll help you carry on  
 For it won't be long  
 'Til I'm gonna need  
 Somebody to lean on

Stijl	Gospel/Soul
Speelwijze	Wisselend tempo, met solist
Maatsoort	Vierkwarts maat
Duur	Ca. 4.30 minuten

**Vertaling**

In ons leven hebben we allemaal soms pijn,  
we hebben allemaal verdriet.  
Maar als we wijs zijn weten we  
dat er altijd een morgen is.

Leun op mij als je niet sterk bent,  
en ik zal jouw vriend zijn.  
Ik zal je helpen door te gaan.  
Want het zal niet lang meer duren  
tot ik ook iemand nodig heb om op te leunen.

Slik alsjeblieft jouw trots in  
als ik iets heb wat jij graag wilt lenen.  
Want niemand kan jouw noden vervullen,  
als jij ze niet laat zien.

Dus zeg het gewoon, broeder, als je een helpende hand nodig hebt.  
We hebben allemaal iemand nodig om op te leunen!  
Ik zou zo maar ook een probleem kunnen hebben, dat jij begrijpt.  
We hebben allemaal iemand nodig om op te leunen!

Leun op mij als je niet sterk bent,  
en ik zal jouw vriend zijn.  
Ik zal je helpen door te gaan.  
Want het duurt niet lang  
tot ik ook iemand nodig heb om op te leunen.

Als er een last is die jij moet dragen,  
dan sta ik daar recht op jouw weg.  
Je hoeft me alleen maar te roepen.

Roep me! (8x)

Leun op mij als je niet sterk bent,  
en ik zal jouw vriend zijn.  
Ik zal je helpen door te gaan.  
Want het duurt niet lang  
tot ik ook iemand nodig heb om op te leunen.