

## ***CRUSIFIED WITH CHRIST***

Tekst en muziek: *Randy & Denise Phillips, Don Koch and Dave Clark*

When I look back at what I thought was living  
I'm amazed at the price I chose to pay,  
And to think I ignored what really matterd  
'cause I thought the sacrifice would be too great.  
But when I finally reached the point of giving in  
I found the cross was calling even then,  
And even though it took dying to survive,  
I've never felt so much alive!

For I am crucified with Christ and yet I live;  
Not I, bet Christ that lives within me!  
His cross will never ask for more than I can give,  
For it's not my strength but His.  
There's no greater sacrifice for I am crucified with Christ and yet I live.

As I hear the savior for daily dying,  
I will bow neneath the weight of Calvary.  
Lket my hands surrender to His piercing purpose.  
That holds me to the cross yet sets me free.  
I will glory in the power of the cross,  
The things I thought were gain I count as loss,  
And with His suff'ring I identify  
And by His resurrection pow'r I am alive!

For I am crucified with Christ and yet I live;  
Not I, bet Christ that lives within me!  
His cross will never ask for more than I can give,  
For it's not my strength but His.  
There's nogreater sacrifice for I am crucified with Christ and yet I live.

And I will offer all I have so that His cross is not in vain!  
For I've found to live is Christ and to die is truly gain!

For I am crucified with Christ and yet I live;  
Not I, bet Christ that lives within me!  
His cross will never ask for more than I can give,  
For it's not my strength but His.  
There's no greater sacrifice for I am crucified with Christ and yet I live.

For I am crucified with Christ and yet I live! I live!  
For I am crucified with Christ and yet I live! I live!

Stijl	Nummer met 1 solist	
Speelwijze		70 bpm
Maatsoort	Vierkwarts maat	
Duur	Ca. 5.45 minuten	

## Vertaling

### *Omdat ik gekruisigd ben met Christus leef ik*

Wanneer ik terugkijk naar alles  
waarvan ik dacht dat leven was,  
ben ik verbaasd welke prijs ik verkoos te betalen.  
En dan te bedenken dat ik heb genegeerd  
wat werkelijk belangrijk was,  
omdat ik dacht dat de opoffering te groot zou zijn.  
Maar toen ik uiteindelijk het punt van overgave had bereikt,  
merkte ik dat het kruis mij riep.  
Ondanks dat het nodig was om te sterven  
om te kunnen overleven,  
voelde ik mijzelf nog nooit zo levend.

REFREIN

Omdat ik gekruisigd ben met Christus leef ik.  
Niet ik, maar Christus die in mij leeft!  
Zijn kruis zal nooit meer vragen dan ik kan geven.  
Want het is niet mijn, maar Zijn kracht.  
Er is geen groter offer dan dat ik met Christus  
gekruisigd ben en nu leef ik !

Als ik de Heiland hoor roepen voor de dagelijkse overgave  
dan zal ik buigen onder het gewicht van Golgotha.  
Zullen mijn handen zich overgeven aan  
Zijn doordringende vastbeslotenheid.  
Dat houdt mij bij het kruis, maar het bevrijdt mij ook.  
Ik zal me verheugen in de kracht van het kruis.  
De dingen waaraan ik dacht als winst, tel ik nu als verlies.  
En ik zal mijzelf vereenzelvigen met Zijn lijden.  
En door Zijn opstanding zal ik weer leven.

REFREIN