

WHAT HELD YOU ON THE CROSS

Tekst en muziek: *Michael O'Brien & Regie Hamm*

I know you, I've seen You all my life,
A figure on a crucifix, a death without a fight;
You're hanging there upon a cross just by your hands and feet.
The picture's clear, but the story's incomplete.
So what was it that led You to that tree?
What made You lay Your body down to save someone like me,
'Cause though it's true, I know that You were God inside a man,
so I guess sometimes it's hard to understand...

What held You on the cross when You could've walked away,
I see what You have done and I just have to say,
What held You on the cross was more than just nails,
With all the pain and suffering and all that You had lost
Your love for me could only be what held You on the cross.

You saw me, I guess You must 've known
My life would be in darkness so You and You alone,
Would bear the stripes, the crown of thorns and all humility,
Lord, I see myself, but it's hard for me to see...

What held You on the cross when You could've walked away,
I see what You have done and I just have to say,
What held You on the cross was more than just nails,
With all the pain and suffering and all that You had lost
Your love for me could only be what held You on the cross.

I don't deserve your mercy, still You loved me just the same,
You died for me and yet it's hard to know...

What held You on the cross when You could've walked away,
I see what You have done and I just have to say,
What held You on the cross was more than just nails,
With all the pain and suffering and all that You had lost
Your love for me could only be what held You on the cross.

Stijl	Rustig nummer met 2 solisten	
Speelwijze	Ballad	66 bpm
Maatsoort	Vierkwarts maat	
Duur	Ca. 4.15 minuten	

Vertaling

Ik ken U, ik heb U al heel mijn leven gezien.
Een beeld aan een kruis.
Een sterven zonder strijd.
U hangt daar aan een kruis,
alleen aan Uw handen en voeten.
Het plaatje is duidelijk, maar het verhaal is niet compleet.
Wat was het wat U leidde naar dat hout?
Wat bracht U zover om Uw lichaam neer te leggen,
om iemand zoals ik te redden?
Want ik weet dat U God was in de verschijning van een man,
soms raad ik er maar wat naar,
want het is zo moeilijk om te begrijpen.

Wat hield U aan het kruis?
Terwijl U toch zo weg kon lopen.
Ik zie wat U heeft gedaan en
daarom kan ik alleen maar zeggen:
wat hield U aan het kruis?
Was het meer dan alleen de spijkers?
Door alles wat U had verloren
en door Uw lijden en Uw pijn?
Alleen Uw liefde voor mij, kon alleen
maar de reden zijn waarom U aan het kruis bleef.

U zag mij.
Ik denk dat U moet hebben geweten
dat mijn leven in duisternis zou zijn,
en daarom kon alleen U de gevangenschap,
de kroon van distels, en alle vernederingen verdragen. Heer, ik zie mijzelf,
maar het is zo moeilijk voor mij om te begrijpen.

Refrein

Wat hield U aan het kruis?
Terwijl U toch zo weg kon lopen.
Ik zie wat U heeft gedaan en
daarom kan ik alleen maar zeggen:
wat hield U aan het kruis?
Was het meer dan alleen de spijkers?
Door alles wat U had verloren
en door Uw lijden en Uw pijn?
Alleen Uw liefde voor mij, kon alleen
maar de reden zijn waarom U aan het kruis bleef.

Ik verdien Uw genade niet, maar toch houdt U van mij
U stierf voor mij, maar toch blijft het moeilijk te begrijpen.

Refrein

Wat hield U aan het kruis?
Terwijl U toch zo weg kon lopen.
Ik zie wat U heeft gedaan en
daarom kan ik alleen maar zeggen:
wat hield U aan het kruis?
Was het meer dan alleen de spijkers?
Door alles wat U had verloren
en door Uw lijden en Uw pijn?
Alleen Uw liefde voor mij, kon alleen
maar de reden zijn waarom U aan het kruis bleef.