

AND THE STORY GOES ON

Tekst en muziek: *Michael O'Brien & Regie Hamm*

I heard the tale of a man with love in His eyes
and hope in His hands,
I heard that He showed us the way and lit up the dark.
I heard that His kingdom had come
to mothers and daughters fathers and sons
And to all those who followed His voice
He changed ev'ry heart.

It's not just on pages of history,
it's noy simply chiled in stone.
It's kept in the depth of the soul.
And the story goes on and it burns like a flame
through the years and the tears and the trials,
The story goes on
and we carry His name and it echoes across all the miles;

We enter this life tith a whimper and cry,
sometimes we falter,
sometimes we fly.
But the ultimate truth we can never deny
and forever the story goes on, the story goes on.
To some He was more than their breath,
they would'nt deny Him in pain or in death,
His name always stayed on their lips
and it's passed down to mine;

So I'm following all those before me
and even long after I'm gone the message of Christ will be heard.
And the story goes on and it burns like a flame
through the years and the tears and the trials,
The story goes on an we carry His name
and it echoes across all the miles:
We enter this life woth a whimper and cry,
sometimes we falter, sometimes we fly,
There's an ultimate truth an it never will die,
and forever the story goes on, the story goes on.

There's hope for the future, there's hope for the lost.
There's always a lodier to carry the cross
'Cause the story is true an the story is chenging this world!
And the story goes on, the story goes on.
Forever the story goes on, the story goes on.

Stijl	Vlot	
Speelwijze	Ballad	65 bpm
Maatsoort	Vierkwarts maat	
Duur	Ca. 5.15 minuten	

Vertaling

Ik hoorde een verhaal van een man,
met liefde in Zijn ogen en hoop in Zijn handen.
Ik hoorde dat Hij ons de weg toonde
en de duisternis verlichtte.
Ik hoorde dat Zijn koninkrijk was gekomen,
voor moeders en dochters, vaders en zonen.
En voor een ieder die Zijn stem volgden,
veranderde Hij hun harten.
Het is niet zomaar wat geschiedenis,
het is niet zomaar wat in steen gebeiteld.
Het wordt bewaard in het diepste van onze ziel.

REFREIN:

En het verhaal gaat verder,
het brandt als een vlam door de jaren,
de tranen en de beproevingen heen.
Het verhaal gaat verder en wij dragen Zijn naam uit
en het weerklinkt kilometers ver.
Wij komen in dit leven met een kreet en gehuil,
soms struikelen we, soms vliegen we.
Maar de ultieme waarheid kunnen wij niet ontkennen
en voor altijd gaat het verhaal verder.

Voor sommigen betekende Hij alles,
zij zouden Hem nooit ontkennen,
noch in pijn, noch in de dood.
Zijn naam zal altijd op hun lippen staan
en is nu ook doorgegeven aan de mijne.
Daarom volg ik diegenen die mij voorgingen
en lang nadat ik er niet meer zal zijn,
zal de boodschap van Christus nog worden gehoord.

REFREIN

Er is hoop voor de toekomst, er is hoop voor de verlorenen.
Er is altijd een 'strijder' die het kruis draagt.
Omdat het verhaal de waarheid is
en dit verhaal heeft de wereld veranderd.

REFREIN