

# ***THE WONDER OF HIS HANDS***

Tekst en muziek: *Geron Davis*

Morning sun, mountains tall,  
God above designed them all.  
Running streams, desert sands.  
Just a few of the wonders of His hands.

And I'm amazed, when I see,  
all He's done and to think He did it all for me.  
And oh, how great, oh, how grand  
are the great and mighty wonders of his hands.

On a hill, on a cross,  
He stretched out His hands to save the world so lost.  
But in the pain, was a plan,  
this would be the greatest wonder of His hands.

Broken hearts, torn by sin,  
with one touch of his hand, new again.  
Born in love, free to stand,  
as a glorious new creation of His hands.

And I'm amazed, when I see,  
all He's done and to know He did it all for me.  
And oh, how great, to know I am,  
standing here as a wonder of His hands.

Unashamed, I will stand,  
as a living testimony of His hands.

Unashamed, I will stand,  
as a living testimony, a glorious new creation,  
to declare the mighty wonders of His hands,  
His mighty hands, His hands.

Stijl	Gedragen en een beetje magistraal	
Speelwijze	Ballad	65 bpm
Maatsoort	Vierkwarts maat	
Duur	Ca. 5.15 minuten	

## Vertaling

Morgenzon, hoge bergen,  
God hierboven heeft ze allemaal ontworpen.  
Stromende beken, woestijnen;  
het zijn maar een paar van de wonderen van Zijn handen.

### REFREIN

Ik ben zeer verbaasd wanneer ik het zie.  
Alles wat Hij heeft gemaakt en te bedenken  
dat Hij het allemaal voor mij heeft gedaan.  
O, wat groot en groots zijn de grote  
en machtige wonderen van Zijn handen.

Op een berg, aan een kruis, strekte Hij zijn handen uit,  
om een verloren wereld te redden.  
Maar in Zijn lijden was een plan,  
Zijn lijden was het grootste wonder van Zijn handen.  
Gebroken harten, verscheurd door zonden;  
door een aanraking van Zijn handen zijn wij weer nieuw.  
Geboren in liefde, vrij om te gaan en staan.  
Als een glorieuze, nieuwe schepping van Zijn handen.

### REFREIN

Ik ben zeer verbaasd wanneer ik het zie.  
Alles wat Hij heeft gemaakt en te bedenken  
dat Hij het allemaal voor mij heeft gedaan.  
O, wat groot en groots zijn de grote  
en machtige wonderen van Zijn handen.

En, o hoe groots, te weten dat ik er mag zijn,  
dat ik hier sta als een wonder van Zijn handen.  
Onbeschaamd wil ik hier staan  
als een levende getuigenis van Zijn hand.  
Onbeschaamd, wil ik hier staan als het levende bewijs,  
een glorieuze nieuwe schepping,  
om de machtige wonderen van Zijn handen te verklaren.  
De machtige wonderen van Zijn handen!!