

A BETTER FRIEND

Tekst: *Jan Groth*
Muziek: *Tore W. Aas*

Oh, so may people seem to believe that there's no hope and na way.
They say they're truly very sorry they just van't believe the story that
somebody died in their place.
You're fuse to see the doc till the day that you're ill.
I'll bet you'll change your tune when you start to get the chills.

REFREIN

He's the only way. The one and only way.
Jesus is the truth and the life giving me strength to face the day.
I've never had.
I've never had a better friend than Jesus.
He's the master of my life and a guide along the way,
just hear me when I say.
Jesus He's the only way - I'm talking about Jesus -
Jesus supports me night and day - Oh Jesus -
Jesus faithfull till the end. I've never had a better friend.

I don't say my life is all roses, I've had my problems and fights.
But in those dark and lonely hours He fills me with His power.
Through His grace I'll be alright.
You don't need to fight alone you just give Him a chance.
And when the days arecold He will lend a helping hand.

REFREIN

Stijl	Vrolijk lied	
Speelwijze	Shuffle	126 bpm
Maatsoort	Vierkwarts maat	
Duur	Ca. 3:55 minuten	

Vertaling

O zoveel mensen lijken te geloven, dat er geen hoop is en geen weg.
Ze zeggen dat ze het heel erg vinden.
Zij kunnen het verhaal gewoon niet geloven,
dat Iemand gestorven is in hun plaats.
Je weigert de dokter te zien tot de dag dat je ziek bent.
Ik wed dat jij je toon veranderd als je de rillingen begint te krijgen.

Hij is de enige weg, de ene en enige weg.
Jesus is de waarheid en het leven,
en geeft mij kracht om de dag te weerstaan.
Ik heb nog nooit, ik heb nog nooit een betere vriend gehad dan Jesus.
Hij is de meester van mijn leven en een gids op mijn pad
Luister naar mij als ik zeg: Jesus, Hij is de enige weg
Ik vertel over Jesus,
Jesus steunt me dag en nacht. Jesus, betrouwbaar tot het eind.
Ik heb nooit een betere vriend gehad.

Ik zeg niet dat mijn leven alleen rozengeur is.
Ik heb mijn problemen en worstelingen gehad.
Maar in die donkere en eenzame uren vult Hij mij met zijn kracht.
Door Zijn genade komt het goed met mij.
Je hoeft niet alleen te vechten, geef Hem gewoon een kans.
En wanneer de dagen koud zijn, geeft Hij je een helpende hand.

Hij is de enige weg. De ene en enige weg.
Jesus is de waarheid en het leven,
geeft mij kracht om de dag te weerstaan.
Ik heb nog nooit, ik heb nog nooit een betere vriend gehad dan Jesus.
Hij is de meester van mijn leven en een gids op mijn pad
Luister naar mij als ik zeg:
Jesus, Hij is de enige weg (ik heb het over Jesus)
Ik vertel over Jesus, Jesus steunt me dag en nacht,
Jesus betrouwbaar tot het eind.
Ik heb nooit een betere vriend gehad.