

BELIEVE LIKE A CHILD

Tekst en muziek: *Remco Hakkert*

Looking back to when I was younger. I see a change in me:
Trusting You came in a natural way, ignorance was the key
Now I should be older and wiser, able to understand
That I've forgotten Your tender care, please take me by the hand.

Like a child I'm trying to believe it, knowing I'll receive it when I
give in
Father God, give strength and inspiration, be a strong foundation,
never give in.
I grow up and forget things that You said. Lead me show the way

Guide me when I lose my way, Lord; be there right by my side.
Help me to live like You want me to. Help me to spread your light.
Now I should be older and wiser, able to understand
What matters most is Your tender care, please take me by the hand.

Like a child.....

Vertaling

Als ik terugkijk naar de tijd dat ik nog jong was. Zie ik een verandering in mijzelf.
Geloven in U was heel vanzelfsprekend. Nu ben ik ouder geworden en in staat om het te
begrijpen dat ik Uw liefdevolle zorg vergeten ben. Neemt U mij alstublieft bij de hand.

Als een kind probeer ik te geloven, wetende dat ik het zal ontvangen als ik mijzelf
overgeef. Vader geef mij kracht en inspiratie, wees een sterke rots, geef nooit toe.
Ik groeide op en vergat de dingen die U zei. Leidt mij, wijs me de weg

Leidt mij als ik de weg kwijtraak, Heer. Wees dicht aan mijn zijde.
Help te leven zoals U van mij vraagt. Help me uw licht te verspreiden.
Nu ben ik ouder geworden en in staat te begrijpen wat het het belangrijkste is: Uw
liefdevolle zorg
Neemt U mij alstublieft bij de hand.

Stijl	Rustig met veel beweging	
Speelwijze	Ballad	72 bpm
Maatsoort	Vierkwarts maat	
Duur	Ca. 0.00 minuten	